

DANMARKSRESA

I Hvides fotspår

1100-talet var en spännande tid i vår bygd. I början av seklet byggdes en kyrka i Vrigstad, i I Nydala grundades klostret år 1143 och under andra halvan av seklet byggdes våra Njudungskyrkor.

Hur kom det sig att kyrkor byggdes och att kloster grundades just i våra trakter? Några av förklaringarna finns i de allianser som våra förfäder knöt med mäktiga ätter i Östergötland och kanske i synnerhet i Danmark. Den mäktigaste ätten i Danmark, näst efter kungen, var Hvide och ett av deras stora projekt vid denna tid var bygget av Lunds domkyrka. Många kopplingar finns mellan vår hembygd och Hvide. Målningarna i Vrigstads kyrka gjordes av Hvides egen målarverkstad, och som vi tror, även Hjälmseyds. När Lunds domkyrka invigdes år 1145 så frigjordes en mängd yrkeskunniga byggare varav många hamnade i Njudung och byggde våra kyrkor.

Nu har vi tankar på att göra en resa ”i Hvides fotspår” och vill därför se om det finns intresse. Resan går till mellersta och nordöstra Själland helgen 13-14/4.

Välkommen!

Ring eller mejla om du har frågor! Anmäl till Hans om du är intresserad, senast 15:e februari.
Bindande anmälan först närmare avresan.

Hans Thunander

070 519 44 30

smallerbacken@telia.com

Elisabeth Hernestrand

072 303 46 85

hernestrand@gmail.com

Preliminärt program och budget på nästa sida

Preliminärt program

Lördag 13/4 2019

Kl 0900 Avresa i minibuss (-ar) från Gamla Hjälmseryd, Vrigstad, Nydala och sedan längs klostrets handelsväg utmed Lagan. Vidare över riksgränsen och in i gamla Danmark till Finja.

Besök i Finja kyrka och dess kalkmålningar. Målningarna är gjorda av den s k Finjagruppen, knuten till Hvide och föregångare till Jörlundegruppen. Lunch.

Fortsatt resa på småvägar Höör-Lund längs sträckan där sandstenen transporterades till domkyrkobygget, vidare över Öresundsbron och till Jörlunde. Incheckning på Skjalm Hvide hotel.

Gemensam middag på hotellet.

Söndag 14/4

Besök i Jörlunde kyrka där vi tittar på kalkmålningarna. Målningarna är spektakulära och liknar de som en gång har funnits i Hjälmseryds och Vrigstads kyrkor.

Resa mot Sorö där vi äter lunch och sedan besöker Sorös klosterkyrka. Klostret tillhörde cistercienserorden och kyrkan var Hvides begravningskyrka. Bland annat finns biskop Absalons grav där.

Därefter besöker vi de närbelägna Fjenneslev och Alsteds kyrkor som båda har täta kopplingar till Hvide och med Finja- respektive Jörlundemålningar.

Därifrån hemresa över bron och hemma ca kl 1900.

Ciceroner: Elisabeth Hernestrand och Hans Thunander

Budget

Skjalm Hvide hotel. Med lite prutning under 700 SEK per person i dubbelrum. Man kan som alternativ bo på B&B en knapp mil iväg och då sparar man ca 200 SEK.

Minibuss hyra, bränsle, broavgift, räknat på 6 personer (8 platser finns) ca 800 SEK per person.

Gemensam middag på Skjalm Hvide hotel, knappt 500 SEK.

Övriga måltider: totalt 300 SEK.

Totalt ca 2300 SEK per person i dubbelrum.